

## **Rondje Vloeiweide 22 KM**

U vertrekt vanaf de parkeerplaats van de Menmoerhoeve. Bij het verlaten van de oprit gaat u rechts af. Fiets tot de eerste zijstraat rechts De Wildert. U bent bij fietsknooppunt 89. Ga hier Rechtsaf de Wildert op richting knooppunt 9

### Vloeiweide

De herkomst van de naam Vloeiweide laat zich gemakkelijk verklaren: in de 19de eeuw werd het water van de Bijloop gebruikt om de beemden te bevloeien. Zo werden de kleinschalige landbouwgronden voedselrijker. Later zijn de oevers van deze beek beplant met elzen. Net als op de Pannenhoeve

De oorlog herbelevende Midden op het landgoed bevindt zich een oorlogsmonument met een aangrijpende geschiedenis. Het zijn de fundamenten van het oude boswachtershuis. Bij een aanval van de Duitsers ging het kort voor het einde van de oorlog (oktober 1944) in vlammen op. Daarbij kwamen 4 gezinsleden van boswachter Neefs en 13 verzetslieden om het leven. De natuur is hier zo uitbundig, dat het lijkt of ze troost wil bieden voor het onnoemelijke leed dat hier geleden is.

De Vloeiweide is ca. 105 hectare groot. Daar kun je dus heerlijk wandelen.

### Knooppunten:

89-9-86-87-16-17-11-26-25-24-23-21-19-89

Geniet van het boergondische leven bij

# de Menmoerhoeve

Rondje Vloeiweide 22 KM

